

# HISTORISCHE KRING HEEMSKERK



## Lente voor Broekpolder

### Broekpolder toen

Het was in de jaren '80. Als je vanuit de Velsertunnel naar Heemkerk wilde, kon je twee afslagen kiezen: de afslag Beverwijk/Heemkerk direct na de tunnel of via Uitgeest. De keuze via Uitgeest kende een lastig obstakel, namelijk de spoorbomen aan De Kleis die vaak naar beneden waren. De keuze via Beverwijk resulteerde in een zigzag-route, afhankelijk van waar je in Heemkerk moest zijn.

Voor 'kenners' was er nog een derde alternatief via een klinkerweg door de broekpolder, met de monumentale bomen rij, aan het eind zelfs aan twee kanten. Om daar te komen moest je via de Meubelboulevard en de Parallelweg (langs het slachthuis en de MTS) de Aagtenpoort voorbij rijden en na de tennishal links aanhouden richting volkstuinten. Eenmaal daar aangekomen zag je een weids landschap en een kaarsrechte klinkerweg, de Parallelweg langs de oude A9.

Als we weinig tijd hadden, werd het gaspedaal (soms te) hard ingedrukt, maar op andere momenten maakten we met de kinderen een stop om te kijken hoe de eend met haar jongen het maakte en om te luisteren naar de kwakende kikkers. Vooral in het voorjaar presenteerden de schapen zich met hun lammetjes, liepen de koeien soms nog dol te doen in de wei en zochten we naar allerlei bloemen: geel, blauw, paars, rood, roze. Ja, welke kleur eigenlijk niet. Dit was echt lente in de broekpolder, nog voor er maar iets van een nieuw Broekpolder te bespeuren viel.

Via een laatste stukje Zuidermaarweg kon je rechtsaf door de weilanden naar de Genieweg, Fort Veldhuis en het water er omheen. Links achter de spoorlijn doemde in de verte Kasteel Assumburg op! Daar moesten we zo ongeveer uitkomen, maar wel via de klinkerweg met statige bomen, langs het Van Tunen-dorp om onder het viaduct door op de Communicatieweg te komen, richting huis.

### Broekpolder nu ...

Natuurlijk biedt de wijk Broekpolder met de tuinen en waterpartijen een mooie aanblik. Ik kom mijn lentegevoel weer tegen tijdens een ommetje aan de kant van de geluidswal en bij het water langs de spoorbaan; zelfs in de grachten valt van alles te beleven. Misschien nog een keer een zwanenechtpaar met 9 jongen? Eigenlijk het minst uitbundig is de Vlaskamp. Voor een goed lentebeeld is recent een speciale voorziening gebouwd. Via de fiets-/wandelbrug over de nieuwe A9 is een directe verbinding met het achterliggende gebied gemaakt, o.a. met het water en het gebied langs de Genieweg en de Aagtendijk.

Voorzichtig mag gesteld, dat niet alleen de bebouwing en de begroeiing aan het uitbotten zijn. Ook cultureel, maatschappelijk en economisch is de lente in Broekpolder op gang gekomen. Vanuit het gemeenschapscentrum De Citadel komen diverse activiteiten van de grond. Nog niet zo lang geleden hebben enkele leden van de HKH voor geïnteresseerde bewoners van Broekpolder met film en kaart de ontstaansgeschiedenis toegelicht. Ondertussen knipten en plakten de kinderen een historische boerderij zoals die vroeger in dit gebied van het Oer-LJ mogelijk gestaan hebben. De aanwezigen waren enthousiast.

Hopelijk kunnen de winkels na een bloeiende lente een zonnige zomer tegemoet zien. Dit kan nog lastig worden met de winkels aan de andere kant van de spoorlijn. Steun aan eigen initiatieven zal de wijk hard nodig hebben.

O ja, misschien is er zelfs lente voor een toeristische attractie? De Citadel staat landelijk in de aandacht om haar bouwkundige vormgeving. Terecht toch, iets voor monumentenstatus van de gemeente of een plaats op de lijst van het werelderfgoed ...

Aart Andeweg

