

Heemskerk in het wit

In de vorige aflevering van *Heemskring* plaatsten we enkele opnamen die gemeenteambtenaar Cees Duineveld in de jaren vijftig en zestig maakte van het groeiende Heemskerk. Vanwege de vele positieve reacties die de historische beelden oproepen hebben we er ook in deze aflevering enkele opgenomen. De meeste opnamen dateren uit januari en februari 1958. Er viel dat jaar in ons land in één dag tijd een buitengewoon grote hoeveelheid sneeuw, terwijl er een harde wind stond. Het resultaat laat zich raden. 'Hevige sneeuwstorm veroorzaakt veel ongemak', kopte het *Kennemer Dagblad* van donderdag 23 januari 1958. 'Verkeer op talrijke plaatsen ontwricht', en 'Sneeuwwallen van meer dan twee meter hoog gevormd' berichtte de krant verder. Het verkeer had met grote moeilijkheden te kampen en moest op veel plaatsen worden stilgelegd. 'Honderden mensen hebben niet op tijd of in het geheel niet hun woonhuizen kunnen bereiken, anderen zijn uren onderweg geweest en "in den vreemde" onderdak gekomen. Zeer veel werd er gevraagd van de bestuurders van autobussen en treinen, die de vele passagiers door de met een windkracht van 65 km per uur (en in windstoten van niet minder dan 90 km per uur) voortjagende verblindende sneeuw, veilig verder moesten brengen'. Al met al was het dat jaar geen strenge winter. Op 4 februari 1958 meldde het *Kennemer Dagblad* dat op de veiling in Beverwijk de eerste sneeuwkllokjes waren aangevoerd: 600 bosjes van een kweker op Texel, die verkocht werden voor 43 cent per bosje.



De niet meer bestaande uitkijkpost op de Kruisberg in februari 1958.

(foto C.A. Duineveld; archief gemeente Heemskerk)



Uitzicht vanaf de Laurentiuskerk op de Maerelaan, januari 1958.

(foto C.A. Duineveld; archief gemeente Heemskerk)



*Van de Laurentiuskerk naar de Nederlands-hervormde kerk, januari 1958.
(foto C.A. Duineveld; archief gemeente Heemskerk)*

*Op de voorgrond de Mariaschool, daarachter de Kerklaan. Januari 1958.
(foto C.A. Duineveld; archief gemeente Heemskerk)*





*Sneeuwruimen langs de Gerrit van Assendelftstraat. Februari 1958.
(foto C.A. Duineveld; archief gemeente Heemskerk)*

*Dapperen wagen zich op het ijs van de vijver aan de Zaalberglaan, januari 1961.
(foto C.A. Duineveld; archief gemeente Heemskerk)*





*Gezicht vanaf de Laurentiuskerk, januari 1958. Op de voorgrond het oude kerkhof.
(foto C.A. Duineveld; archief gemeente Heemskerk)*